

# “Hayır” ve “Tarım”

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi

**A**nayasa, örgütlü toplumda, devletin yönetim biçimini belirleyen, yasama, yürütme, yargı erklerinin ve egemenlik haklarının nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların hak ve ödevlerini, özgürlüklerini saptayan ve düzenleyen toplumsal sözleşmelerdir.

Başkanlık sistemi referandumu olarak anılan, 16 Nisan 2017 de halkoyuna sunulacak olan 18 maddelik anayasa değişiklik teklifi paketi yurttaşları, ülkemizi, komşu ülkeleri ve Türkiye'nin dünyada ki yerini derinden etkileyecektir.

Siyasi iktidar, 15 yıldır uygulamasını sürdürdüğü neo-liberal ekonomik ve sosyal politikalar ile yurttaşlar ve ülke kaynaklarında giderek derinleşen tahribat oluşturmaya devam etmektedir. Dış politika da Büyük Ortadoğu Projesi, İlimli İslam ve Yeşil Kuşak gibi emperyal yeni dünya düzeni planlarının taşeronluğunu üstlenerek komşu ülkeler ve halkları ile olan barış eksenli perspektif terk edilmiştir.

İktidar, toplumu, işsizlik, yoksulluk, açlık ve gelecek kaygısı gibi iktisadi araçlarla ve kimlik bunalımı, yozlaşma, etnik, mezhep ve sınıfsal kutuplaşma gibi sosyo-kültürel araçlarla yönetilir hale getirip, kodları ile oynayarak hükümet etmeyi, iktidarlarının sürekliliğini sağlamak için sürdürmeye devam etmektedir.

Yurttaşların, artık sürdürülebilir olmayan, kamuflajlı ekonomi-politikalara karşı giderek artan düzeyde uyanışının, iktidar çevrelerinde yaratmaya başladığı bozgun, ulusal ve uluslararası sermaye çevrelerince fark edilmiştir. Bu sürecin iktidarı kaybetmeyle sonuçlanacağı öngörüldüğünden, sürecin, kontrolünün kolaylaştırılması, yavaşlatılması veya durdurulması için en etkili yol olarak, erkler ayrılığı ilkesini yok eden, tek adam rejimini sağlayacak uygun bir anayasa yaratma sürecinin başlangıç maddeleri olarak, 18 maddelik anayasa değişikliği hedeflenmektedir.

Biz tarımın mühendislerinin örgütlü gücü olarak, anayasa değişiklik paketinin kabul edilmesi durumunda, uygulanagelen yanlış tarım politikalarının neden olduğu olumsuz sonuçların derinleşerek devam edeceğini göreyerek, kötü gidişe dur demek için HAYIR diyoruz.

Son 15 yılda iktidarın politik tercihlerinin sonuçları olarak;

40. Ziraat Fakültesi de açılıp Ziraat Mühendisi enfla-

yonu yaratılmış, buna karşın tarım topraklarımızın azalması ve çiftçilerimizin topraklarını hızla terk etmek zorunda bırakılmaları, mesleki faaliyet alanlarımızı daraltarak Ziraat mühendislerinin işsizliğe ve yoksulluğa mahkum olmalarına neden olmuştur.

Mesleki çalışma alanlarımız daraltılıp, yetkilerimiz kısıtlanmış, kurumlarımız etkisizleştirilmiştir.

Hollanda yüzölçümüne eşdeğer tarım arazilerimiz ilkel tarım anlayışı sonucunda nadasa bırakılarak tarımsal üretimin azalmasına neden olunmuştur.

Belçika yüzölçümüne eşdeğer tarım arazimiz azalmış, tarım arazileri maden ve enerji yatırımlarına feda edilmiştir.

Bütçede, faiz ödemelerine, tarımsal desteklerin 5 katı kaynak ayrılarak, üretimi, dolayısıyla istihdamı değil, rant ekonomisini önceleyen politikalar uygulanmıştır.

Buğday ekim alanlarımızın 15 yıllık süreçte, 17 milyon dönüm daralmıştır. Üretim potansiyelleri mevcutken, Anavatanı Anadolu olan buğdayı 40 Milyon ton, yağlı ve yağsız tohumları 80 Milyon ton ithal ederek çiftçiyi yoksullaştıran, ülke kaynaklarını heba eden yandaş ithalatçı lehine politikalar uygulanmıştır.

Kayıtlı çiftçi sayısı 2,8 milyondan 2,2 milyona gerilemiştir. Üreten değil tüketen toplum olmaya hizmet eden politikalar uygulanmıştır.

Uygulanan tarım politikaları ile genç çiftçi adaylarının tarım topraklarını terk etmelerine ve ucuz iş gücü olarak kentlere göç etmelerine neden olunmuştur.

Uzman çiftçiler, üretmez, satamaz, kazanamaz hale getirilerek, yoksulluğa mahkum edilmiş, topraklarını terk edip, kentlerde yabancı yatırımların, ucuz iş gücü, ücretli köleleri olmalarına neden olunmuş, göçün yarattığı sosyal sorunlar ve yoksulluk oya tahvil edilmiştir.

Yatların kullandığı mazottan alınmayan ÖTV, çiftçinin kullandığı mazottan alınmaktadır.

Tarım, çiftçinin ve halkın yararına değil, bir grup çıkar çevresinin yararına göre yönetilir hale gelmiştir.

Gıda da, dışa bağımlılık ve çokuluslu şirketlerin payları artmıştır.

Pancar kotası, halkımızı, sağlıksız glikoz şurubuna ve çokuluslu şeker şirketine mahkum etmiştir. Zeytin bahçeleri talan edilmektedir.

2002'de 405.882 olan tütün üreticisi sayısı 2015'de %86,2 azalarak 56.000'e gerilemiş, tütün üretimi ise sırasıyla 159.521 ton iken %61,1 azalarak 62.000 ton civarına gerilemiştir.

Fındık başta olmak üzere taban fiyatı uygulanan birçok tarımsal ürünün üreticileri insanca yaşayabilir ve yeniden üretim yapabilir olmaktan uzaklaşmıştır.

Dünya da tarım kesiminin öz örgütü olan Kooperatifler yerine, ülkemizde şirketlere bağımlı hale getirilmiş, gıda egemenliğine bağlı olanakları kaybettirilmiştir.

Meralarımız, tahsis amacı değişikliği adı altında amaç dışı kullanılıp, daraltılırken, saman bile ithalata bağımlı hale getirilmiştir.

Dünyanın birçok ülkesinde yasak olan GDO'lu ürün ithalatına, 8 yem bitkisinde izin verilmiştir.

Hayvansal tarım alanında uygulanan yanlış politikalarla üretici, üretimden uzaklaştırılmış, ülke kendine yeter olmaktan, ithalatçı ülke durumuna gelmiştir.

Bilimsel olmaktan uzak avcılık uygulamalarına günlük siyasi çıkarlar uğruna göz yumularak halkın ucuz ve sağlıklı gıdası olan balık popülasyonlarının büyük oranlarda azalmasına ve bazı balık türlerinin nerdeyse denizlerimizde artık görülmemesine neden olunmuştur.

Temel ihtiyaç olan gıdaların üretildiği tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı, her geçen yıl daha da artmaktadır. Tarım topraklarımızın azalmasına göz yumulurken Sudan'dan tarım toprağı kiralanmaktadır.

155 Milyar Dolar ithalat ile dışa bağımlı hala getirilen ülke tarımının hali, milli tarım projesi gibi süslü sunumlarla gizlenmeye çalışılmaktadır.

Tarım kesiminin en önemli kuruluşlarından olan Ziraat bankası ve Çay Kur Varlık fonuna devredilerek, siyasi mega projelerinin finansman kaynağı haline getirilmiştir.

Büyükşehir yasası tarım arazilerinin imara açılmasına, ranta alet edilmesine, çiftçi ve köylünün mal varlıklarının talanına neden olmaktadır.

İklim değişikiminin etkilerini giderek daha fazla hisseceğimiz önümüzdeki yıllarda, ekseni dışında yürütülen tarım politikalarının acı sonuçları ile karşılaşmamak, doğaya, toprağa, suya, havaya ve gıdamıza sahip çıkarak ekolojik tarım yapabilmemiz için anayasa değişiklik teklifi referandumunda HAYIR diyoruz.

